

thôn đã kết hợp chặt chẽ với phong trào thủy lợi hóa, đã tạo ra một chuyên biến mạnh mẽ để xây dựng, mở mang đường xá, cải tạo xóm làng làm cho bộ mặt nông thôn phong quang đẹp đẽ. Với gần 2 vạn ki-lô-mét đường nông thôn được cải tạo và xây dựng mới, với gần 2 vạn cầu, cống được xây dựng và tu bổ, với hàng chục vạn thuyền, xe cai tiến đã phát huy tác dụng vận chuyển nhanh chóng. Phong trào giao thông nông thôn ta đã vinh dự được Bác tặng cờ thi đua khát nhất miền Bắc, và cũng là lá cờ duy nhất Bác trao cho các tỉnh hiện nay.

Trong những năm chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ, trên mặt trận giao thông vận tải đã diễn ra cuộc đọ sức quyết liệt giữa ta và địch về tinh thần, về ý chí và cả về khoa học kỹ thuật. Ngày đêm địch tập trung đánh phá ác liệt và man rợ các đường sá thủy bộ, các bến phà, cầu cống của ta. Băng hàng nghìn tấn bom các cỡ, băng thủy lôi và tên lửa... để quốc Mỹ hòng cắt đứt mạch máu giao thông của ta. Nhưng Đảng bộ ta đã quyết tâm lanh đạo, để trong bất cứ tình huống nào cũng đảm bảo giao thông thông suốt. Với khẩu hiệu « địch đánh ta sửa ta đi », một khẩu hiệu có sức mạnh phi thường, với tinh thần Nam Hà sẵn sàng nhận mọi khó khăn quyết không để giao thông vận tải ra tiền tuyến ngừng trệ, các chiến sĩ trong mặt trận giao thông vận tải trên các tuyến đường đã bất chấp khó khăn gian khổ, đã anh dũng bám bến, bám đường theo dõi từng chùm bom rơi để nhanh chóng khôi phục bến bãi, đường sá, cầu cống; các thủy thủ, các chiến sĩ lái xe đã dũng cảm kiên cường và mưu trí vượt

hàng nghìn ki-lô-mét đường bộ, đường sông, đường biển khó khăn nguy hiểm. Các chiến sĩ giao thông vận tải cũng đã biểu thị ý chí kiên cường chiến đấu của mình bằng cách phát huy sáng kiến, tự lực cánh sinh lắp ráp phương tiện vận tải, bắc nhiều cầu phao, cầu treo, cầu cáp, cầu ngầm cho xe qua sông phục vụ chiến đấu, đảm bảo hoàn thành vượt mức kế hoạch vận chuyển cho cả tiền phương lẫn hậu phương.

Để cơ sở vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội không ngừng lớn lên ngay trong chiến tranh, công tác xây dựng cơ bản tinh ta được coi là một mũi tiến công quan trọng. Hàng năm đã chi tới 60 triệu đồng cho các công trình xây dựng công nghiệp, thủy nông, giao thông vận tải, cầu đường, kho tàng, trường học, bệnh viện, nhà ở... Đã hoàn chỉnh 13.000 éc-ta hệ thống kênh mương từ công trình đầu mối đến đồng ruộng đảm bảo tưới tiêu hợp lý, đúng kỹ thuật cho 83.000 éc-ta ruộng. Hoàn thành hơn 10 trại giống lúa và trại giống chăn nuôi. Hoàn thành 9 cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng và nhiều xí nghiệp, xưởng sản xuất hàng tiêu dùng quan trọng như nhà máy dệt kim, xưởng gỗ, dệt thảm, sửa chữa truyền thanh v.v... Đã khôi phục hầu hết các cơ sở công nghiệp địa phương bị địch đánh phá. Riêng trong công nghiệp, lực lượng xây dựng cơ bản tăng gấp 4 lần so với trước chiến tranh. Các ngành công nghiệp khác như muối, thủy sản, các ngành thương nghiệp cũng hoàn thành những khối lượng xây dựng lớn về kho tàng và trạm trại, cửa hàng đảm bảo ổn định sinh hoạt kinh doanh. Đặc biệt là thành phố

Nam Định đã sửa chữa và xây dựng mới trên 1 vạn mét vuông nhà ở. Toàn tỉnh xây dựng gần 1.000 trường học, một số công trình y tế, văn hóa khác. Tổng giá trị xây dựng cơ bản năm 1974 tăng 5 lần so với năm 1969 là năm cao nhất trước chiến tranh.

Nhìn từng đoàn tàu xe nối nhau vận chuyển những kiện vải, tơ lụa và những sản phẩm công nghiệp khác của Nam Hà đi khắp ngả đường đất nước, chúng ta nghĩ tới những người công nhân Nam Hà trong sản xuất đã khắc sâu trong tâm hồn, trong trái tim minh lời dạy của Bác kính yêu: «Bác mong mỗi người thấy rõ nhiệm vụ của mình, đoàn kết thi đua sản xuất tiết kiệm với tinh thần làm chủ nhà máy». Bác động viên, khích lệ công nhân thi đua sản xuất với các anh hùng lao động Liên Xô, Trung Quốc, làm cho Việt Nam có nhiều chiến sĩ thi đua và anh hùng lao động. Bác phát động và tự tay sửa bản giao ước thi đua với nhà máy Dệt Bình Nhưỡng kết nghĩa. Người đặc biệt quan tâm đến chị em nữ công nhân. Người dặn dò các đồng chí lãnh đạo phải chú ý tổ chức tốt đời sống, điều kiện sản xuất, bồi dưỡng văn hóa, chính trị và năng lực quản lý cho chị em nữ công nhân. Bác động viên những chị em đã đảm đang gánh vác trách nhiệm lãnh đạo trong xí nghiệp. Lời Bác đã ảnh hưởng sâu sắc đến mọi người, mọi tầng lớp nhân dân. Để đáp lại lòng mong mỏi của Người, phong trào thi đua lao động, sản xuất, công tác, học tập trong công nhân, trong nông dân tập thể và tầng lớp trí thức xã hội chủ nghĩa được phát triển mạnh mẽ khắp nơi. Phong trào thi đua làm theo lời dạy của Bác đã sản sinh ra 5 nữ anh hùng

lao động công nghiệp, 2 anh hùng nông nghiệp và hàng nghìn chiến sĩ thi đua công nông nghiệp và các ngành khác. Vinh dự biết bao cho đội ngũ công nhân Nam Hà được Người săn sóc từ lúc giai cấp công nhân vừa được hình thành, đội ngũ còn non trẻ, từ vài nghìn người cho đến nay đã có một đội ngũ đông đảo hàng chục vạn người; từ lúc sản xuất thô sơ đến nay đã thành thạo với kỹ thuật sản xuất tiên tiến, năng suất không ngừng nâng cao, từ chỗ làm nô lệ cho tư bản, nay đã trở thành chủ nhân của xí nghiệp. Đội ngũ công nhân Nam Hà mang nặng công ơn Người, và đã quên mình trong sản xuất, trong chiến đấu. Hai lần chống chiến tranh phá hoại, công nhân các nhà máy Tơ, Dệt, Đồ hộp xuất khẩu và các nhà máy khác, các hợp tác xã thủ công nghiệp đã cùng quân dân toàn tỉnh chiến đấu kiên cường, lập nhiều thành tích xuất sắc. Khẩu đội pháo 100 ly của nhà máy Dệt đã bắn rơi 1 máy bay tại chỗ, bắt sống giặc lái Mỹ. Trong sản xuất đã 2 lần tháo rỡ, vận chuyển hàng trăm nghìn tấn máy móc, nguyên liệu chuyên đi sơ tán, xây dựng cơ sở mới tiếp tục sản xuất rồi lại 2 lần chuyển về nhanh chóng phục hồi cơ sở vật chất để tiếp tục đầy mạnh sản xuất. Ngay trong lúc cuộc chiến tranh phá hoại còn đang diễn ra gay gắt, đã kiên trì giữ vững phong trào thi đua chống hụt mức để tiến tới phẩn đấu vượt mức 10 vạn, 30 vạn và gần đây lại phẩn đấu vượt kế hoạch 1 triệu mét vải, hàng vạn chiếc chăn cho miền Nam anh hùng. Đội ngũ công nhân Nam Hà nguyện mãi mãi xứng đáng với Đảng tiền phong của mình, xứng đáng với lòng săn sóc tận tình của Người.

Bắc rất quan tâm đến sự nghiệp văn hóa, giáo dục, sức khỏe, đời sống nhân dân. Ngày nay, chúng ta vui mừng thấy rằng công tác văn hóa của tỉnh ta ngày càng phát triển. Nhà máy, nông trường, trường học, hợp tác xã, đâu đâu cũng có thư viện, câu lạc bộ, phòng đọc sách, nhà văn hóa. Sự nghiệp văn hóa của chúng ta đã góp phần quan trọng trong việc cải tạo và xây dựng con người mới, trong việc xây dựng nên tư tưởng lục quan cách mạng trong sản xuất, trong chiến đấu. Ở đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào phong trào văn hóa cũng nảy nở. Khẩu hiệu «tiếng hát át tiếng bom» đã trở thành hành động của quần chúng. Tỉnh ta đã vinh dự được giữ cờ thi đua nhiều năm liền của Bộ văn hóa.

Về giáo dục thì mỗi xã ngày nay đều có trường cấp I, cấp II. Mỗi huyện đều có từ 1 đến 3 trường cấp III, bình quân cứ 4 người dân có trên 1 người đi học. Trong nhân dân có phong trào xây dựng trường sở, phong trào toàn dân chăm sóc và bảo vệ thiếu niên nhi đồng. Việc giáo dục các cháu đã kết hợp chặt chẽ 3 môi trường: gia đình, nhà trường và xã hội. Phong trào thi đua «làm nghìn việc tốt» trong thiếu niên nhi đồng được đẩy mạnh. Đã có nhiều cháu đạt danh hiệu «cháu ngoan Bác Hồ». Nhiều cháu đạt được điểm cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cả về văn và toán của miền Bắc. Phong trào thi đua 2 tốt ngày càng phát triển, cùng với Bắc Lý, tỉnh ta đã xuất hiện nhiều trường tiên tiến trong các ngành học và cấp học. Chúng ta rất tự hào xứng đáng ước mong của Bác, xứng đáng với nền văn hóa Nam Hà vốn có truyền thống của Trần Tế Xương, Nguyễn Khuyến.

Toàn ngành y tế Nam Hà đã lấy lời Người dạy « lương y phải như từ mẫu » làm nội dung thi đua. Đi đôi với mạng lưới phòng bệnh để nhanh chóng dập tắt các ổ dịch bệnh, hạn chế các bệnh xã hội..., mạng lưới điều trị cũng được củng cố và mở rộng. Ngày nay đâu đâu cũng có trạm xá, giếng nước hợp vệ sinh, vườn cây thuốc nam v.v... Trong hai lần chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ, công tác y tế tỉnh ta đã vươn lên làm tốt nhiệm vụ cứu chữa nạn nhân chiến tranh và điều trị phục vụ bệnh nhân trong lúc bệnh viện bị đánh phá nặng nề.

Trên cơ sở kết hợp y học hiện đại với y học dân tộc cổ truyền, sự nghiệp y tế Nam Hà đã phát triển ngày càng vững chắc, đã góp phần quan trọng vào việc bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Vâng theo lời Bác dạy, phong trào thi đua giành danh hiệu tiên tiến của ngành y tế Nam Hà đang được đẩy mạnh. Gần đây xã Tân Lý vinh dự được đón lẵng hoa của Bác Tôn trao tặng. Bệnh viện I Nam Hà đã nêu tinh thần « thương yêu bệnh nhân như ruột thịt » làm mục tiêu và hành động phấn đấu của mình, trong công tác, trong chiến đấu, trong xây dựng lập được nhiều thành tích. Đến nay vẫn duy trì được vị trí là 1 đơn vị khá của miền Bắc.

Trong Hội nghị chính trị đặc biệt, Hồ Chủ tịch đã kêu gọi « Không có gì quý hơn độc lập tự do ». Người lại nói trước các chiến sĩ quân đội nhân dân chuẩn bị về giải phóng Thủ đô: « Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ nước ».

Thẩm nhuần chân lý đó, quân dân tinh ta đã nêu cao nhiều tấm gương sáng ngời trong sản xuất, trong chiến đấu. Trong 2 cuộc chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ vừa qua, chúng ta đã bắn rơi 120 máy bay địch, bắn cháy 3 tàu chiến, bắt một số giặc lái. Nổi bật nhất là quân dân xã Hải Thịnh đã đánh 160 trận, được Chính phủ tặng danh hiệu anh hùng.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác, 31 triệu người Việt Nam phải là 31 triệu chiến sĩ anh dũng diệt Mỹ; hàng vạn thanh niên con em nhân dân Nam Hà, cả lương và giáo, từ thành thị đến nông thôn đã hăng hái tình nguyện lên đường ra tiền tuyến theo lời dạy của Người: « Trung với Đảng, hiếu yói dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng ».

Trên tiền tuyến lớn để bảo vệ đất nước, bảo vệ nền độc lập tự do cũng như trong trận tuyến bảo vệ quê hương xã hội chủ nghĩa của mình, quân dân Nam Hà đã nêu nhiều tấm gương sáng, làm vang thêm thế hệ thanh niên thời đại Hồ Chí Minh, tô đẹp thêm, làm rạng rõ thêm truyền thống của quê hương Trần Hưng Đạo anh hùng, xứng đáng với truyền thống cách mạng, quê hương của nhiều lãnh tụ của Đảng ta ngày nay.

Thực hiện lời Bác, phong trào thi đua của tinh ta đã được phát động sôi nổi rộng khắp trong nhân dân, trong các đoàn thể quần chúng, trong các ngành, các cấp, trên các mặt trận sản xuất, xây dựng và chiến đấu. Các phong trào rộng lớn thanh niên 3 sẵn sàng, phụ nữ 3 đảm đang, phụ lão 3 giỏi v.v... đã

thực sự có tác dụng lớn lao đối với sự nghiệp chống Mỹ cứu nước và xây dựng, bảo vệ chủ nghĩa xã hội. Nhiều cấp bộ Đảng, nhiều địa phương từ xã đến huyện, thành, thị, nhiều ngành, nhiều đơn vị đã vinh dự được Đảng, Chính phủ và Bác Hồ khen thưởng.

Hồ Chủ tịch là tiêu biểu sáng ngời của khối đoàn kết toàn Đảng toàn dân. Riêng với Đảng bộ Nam Hà sáu lần được đón Người, mỗi lần Người về, Người đều nhắc nhở Đảng bộ ta phải củng cố sự lãnh đạo của Đảng. Người giáo dục sâu sắc tinh thần đoàn kết trong Đảng bộ, tinh tiến phong gương mẫu của đảng viên, đạo đức cần kiệm liêm chính chí công vô tư và tinh thần phục vụ quần chúng. Bác dặn dò cán bộ từ trên đến dưới phải là người đầy tú trung thành của nhân dân.

Tại Đại hội đại biểu tỉnh Đảng bộ năm 1963, Người khen ngợi những thành tích đã đạt được, Người động viên những cố gắng nhưng Người cũng nghiêm khắc phê bình và ân cần chỉ rõ những khuyết nhược điểm cho Tỉnh ủy, cho Đảng bộ, cho phong trào tinh nhà, Người nhấn mạnh đến tinh thần đoàn kết. Lãnh đạo có đoàn kết mới đoàn kết được toàn Đảng bộ. Trong Đảng có đoàn kết mới đoàn kết được toàn dân. Sự chăm lo của Người đối với đảng bộ Nam Hà thật là sâu nặng. Chúng ta sao dám phụ lòng mong mỏi tha thiết của Người nên từ trong Ban chấp hành tỉnh Đảng bộ, trong các đồng chí lãnh đạo chủ chốt càng thấy sâu sắc trách nhiệm phải đoàn kết trên cơ sở đường lối chính sách và nguyên tắc tổ chức của Đảng, trên cơ sở lập trường quan điểm của giai cấp công nhân. Tiếp đó, toàn Đảng

bộ từ trên xuống dưới đã chân thành tự phê bình và phê bình nhằm phát huy ưu điểm và khắc phục khuyết điểm trên đà phấn khởi thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đại hội.

Đi đôi với việc phát triển Đảng thường xuyên, Đảng bộ đã làm tốt việc phát triển Đảng lớp 6 — 1 và lớp đảng viên được vinh dự mang tên Bác, đã làm tăng thêm sức trẻ, sức chiến đấu của đội ngũ Đảng. Đảng bộ ta cũng thường xuyên quan tâm đến việc giáo dục, bồi dưỡng trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức cho Đảng bộ. Qua nhiều đợt chỉnh huấn, nhiều đợt giáo dục, nhiều cuộc vận động xây dựng Đảng, chúng ta báo cáo với Đảng, với Bác rằng Đảng bộ Nam Hà đang phấn đấu hết sức mình để góp phần làm trong sạch thêm, vững mạnh thêm tổ chức của Đảng ta. Nhiều chi bộ, nhiều huyện ủy được công nhận là chi bộ 4 tốt, huyện ủy 4 tốt. Nhiều chi bộ đã thực sự trở thành pháo đài chiến đấu của Đảng ta, xứng đáng với sứ mệnh lãnh đạo của Đảng tiền phong của giai cấp tiền phong — Đảng của Bác Hồ sáng lập và rèn luyện.

Được Trung ương Đảng, Chính phủ và Hồ Chủ tịch chăm lo săn sóc, Đảng bộ và nhân dân Nam Hà đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành về mọi mặt ngay cả trong những năm có chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ. Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Nam Hà tháng 6-1968, đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành trung ương Đảng đã về với Đại hội tinh ta. Đồng chí chuyên lời thăm hỏi ân cần của Người và của Ban chấp hành Trung ương tới Đại hội. Đồng chí hết sức phấn khởi, vui mừng

trước những thắng lợi của Nam Hà trên các lĩnh vực công tác. Đồng chí đã biểu dương: trong cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ, đảng bộ và nhân dân Nam Hà đã góp phần xứng đáng của mình. Quân và dân Nam Hà đã chiến đấu anh dũng, bắn rơi nhiều máy bay của giặc Mỹ và trừng trị địch đáng những cuộc xâm nhập ăn cướp của tàu chiến Mỹ; lực lượng vũ trang nhân dân trong tỉnh được tăng cường, trật tự trị an được giữ vững. Mặc dù địch đánh phá ác liệt ngày đêm, giao thông vận tải vẫn thông suốt, sản xuất công nghiệp và nông nghiệp vẫn phát triển một cách vững chắc. Bên cạnh những thành phố và thị xã đỗ nát, nông thôn Nam Hà vẫn vươn lên lành mạnh và tươi tốt. Trải qua thử thách của chiến tranh, hợp tác xã nông nghiệp ngày càng được củng cố và ổn định; sản xuất lương thực đã giành được thắng lợi lớn: 6 huyện với 40% diện tích lúa toàn tỉnh đã đạt 5 tấn thóc một éc-ta cả năm. Công nghiệp địa phương và tiểu công nghiệp được giữ vững và phát triển khá, đặc biệt là sản xuất muối và vải đạt sản lượng cao nhất từ trước đến nay. Nam Hà đã đóng góp ngày càng nhiều lương thực, thực phẩm và nhân lực để phục vụ kháng chiến, phục vụ tiền tuyến. Trong hoàn cảnh chiến tranh, đời sống nhân dân trong toàn tỉnh về cơ bản vẫn được ổn định, có vùng có mặt được cải thiện hơn trước. Những thắng lợi ấy là công lao tập thể của hơn một triệu đồng bào Nam Hà, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, đã và đang nêu cao tinh thần lao động sáng tạo và ý chí quyết chiến quyết thắng trong sản xuất và chiến đấu. Đồng chí Lê Duẩn thay mặt Trung ương Đảng



Đồng chí LÊ DUẨN Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đảng bộ trồng cây đa kỷ niệm nơi BẮC HỒ dừng nói chuyện tại thôn Thương Đồng, xã Yên Tiến, huyện Ý Yên ngày 13-8-1958.

khen ngợi Đảng bộ và nhân dân Nam Hà đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng đại của mình.

Lời đồng chí Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng đã cỗ vũ Đảng bộ và nhân dân ta hăng hái phấn đấu, phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm để hoàn thành tốt những nghị quyết của Đảng và huấn thị của Bác; năm 1972 các đồng chí trong Bộ chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng đã nhất trí đánh giá: « mấy năm qua, Nam Hà đã có nhiều cố gắng, là một trong những tỉnh vững vàng trong chống Mỹ cứu nước, là tỉnh hợp nhất phát huy được đoàn kết nội bộ... Nam Hà đáng tự hào về cố gắng và ưu điểm của mình ». (1)

..

Đảng bộ và nhân dân Nam Hà chúng ta mỗi lần đứng trước một khó khăn là mỗi lần được đón Người. Mấy lần thiên tai hạn úng nghiêm trọng là mấy lần Người về. Mỗi lần Người về là mỗi lần Người trực tiếp chỉ ra cho Đảng bộ và nhân dân ta phương hướng phấn đấu để vượt qua mọi khó khăn, để lớn lên một bước trên quãng đường cách mạng đã qua.

Chúng ta, được sự dìu dắt của Đảng, của Người, đã phấn đấu không ngừng để ngày nay tạo ra được những biến đổi căn bản, sự lớn mạnh về kinh tế, về quốc phòng, về đời sống và con người, đúng như nhà thơ Tô Hữu đã nói:

« Ta bên Người, Người tỏa sáng bên ta  
Ta bỗng lớn ở bên Người một chút »

---

(1) Trích thông báo số 01 TB – TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, ngày 11-1-1972.

Nam Hà đã và đang lớn lên cùng với sự lớn mạnh chung của đất nước. Thành lợi đó, biến đổi đó là thành tựu của ngót 2 triệu tấm lòng tận trung với Đảng — là biểu thị lòng tôn kính Bác, thể hiện bằng tư tưởng và hành động cách mạng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, là ý thức gắn bó với miền Nam ruột thịt mà Bác luôn thương nhớ.

Những thành tích của tỉnh ta đã được Đảng, Chính phủ và Bác khen thưởng nhiều lần. Nhưng đặc biệt vinh dự cho Đảng bộ và nhân dân ta được đón nhận 3 lá cờ: chống hạn khá nhất, làm thủy lợi khá nhất, giao thông nông thôn khá nhất và 1 lẵng hoa của Bác trao tặng cho lực lượng quân sự địa phương.

Những tiến bộ trên đây Bác cho phép chúng ta được tự hào, nhưng « tiến bộ thì phải đề phòng tự mãn chủ quan » (trích lời Bác). Kỷ niệm ngày sinh của Bác năm nay, ôn lại những kỷ niệm tinh cảm thân thương Người đã dành cho Đảng bộ và nhân dân Nam Hà, chúng ta càng tha thiết nhớ Người, càng thầm thía công ơn sâu nặng của Người. Chúng ta không còn được trực tiếp báo cáo thành tích với Người nữa. Bác đã ra đi, Người còn để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn Đảng, toàn dân, trong đó Bác dành cho giai cấp công nhân, cho nông dân tập thể, cho Đảng bộ và nhân dân Nam Hà phần xứng đáng.

Qua hơn 2 năm từ khi có Hiệp định Pa-ri về Việt Nam; để quốc Mỹ và nguy quyền Sài Gòn vẫn ngoan cố tiếp tục chiến tranh. Quân và dân miền Nam thầm nhuần chân lý « không có gì quý hơn độc lập tự

do», đã giương cao ngọn cờ hòa bình, độc lập, dân chủ và hòa hợp dân tộc, kiên quyết trừng trị chúng để bảo vệ hiệp định Pa-ri và để tiến tới giành thắng lợi hoàn toàn.

Những ngày gần đây, bão táp cách mạng ở miền Nam nước ta đã giáng những đòn quyết định vào Mỹ nguy. Đại nghĩa thắng hung tàn. Với khí thế trùm chè ngói tan, quân dân ta đưa cuộc chiến đấu thần thánh của mình để giải phóng hoàn toàn đất nước đến thắng lợi cực kỳ to lớn và có ý nghĩa thời đại. Lịch sử dân tộc và cách mạng Việt Nam viết sang chương mới. Một giai đoạn phát triển rực rỡ của dân tộc ta bắt đầu. Đất nước ta đang lớn lên với những chiến công lịch sử. Mặt trời cách mạng đang tỏa sáng cả hai miền Nam Bắc. Thắng lợi huy hoàng ấy là thắng lợi của đường lối cách mạng của Đảng, của Bác, là thắng lợi của chân lý sáng ngời của chủ nghĩa Mác Lê-nin bách chiến bách thắng.

Chúng ta rất tự hào trước những giờ phút lịch sử lớn lao này có sự đóng góp tích cực của quân dân Nam Hà. Càng tự hào chúng ta càng xúc động nhớ đến Bác Hồ kính yêu nguyện trân trọng giữ gìn và thực hiện đầy đủ di huấn thiêng liêng của Hồ Chủ tịch; Người chỉ có một ham muốn tốt bụng là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân tộc ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành.

Trước những giờ phút lịch sử cực kỳ quan trọng và lớn lao này, Đảng bộ và nhân dân Nam Hà mỗi người chúng ta suy nghĩ gì, hành động gì cho cách

mạng cả hai miền Nam Bắc để thực hiện di huấn thiêng liêng của người:

« Còn non, còn nhoóc, còn người  
Thắng giặc Mỹ ta sẽ xây dựng hòn mưới  
ngày nay »

Với tấm lòng thành kính nhất đối với Người, với truyền thống cách mạng sẵn có của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh; chúng ta xin hứa với Đảng, với Người sẽ phấn đấu không ngừng cho sự thắng lợi vang của nhiệm vụ cách mạng mới. Trước mắt là tăng cường đoàn kết toàn Đảng, toàn dân tập trung sức cố gắng phấn đấu thực hiện bằng được các mục tiêu của nghị quyết 22, nghị quyết 23 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 1975 do Ban chấp hành tỉnh Đảng bộ đề ra: « Hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ khôi phục và phát triển kinh tế hai năm, khắc phục một bước những mất cân đối về kinh tế, chuyển mạnh sang thời kỳ xây dựng mới. Tạo điều kiện tốt đời sống nhân dân trên cơ sở mở rộng sản xuất, tạo ra được khí thế cách mạng sôi nổi, phấn khởi trong quần chúng. Củng cố và hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa để giải quyết triệt để vấn đề ai thắng ai giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản. Khắc phục có hiệu quả những hiện tượng tiêu cực trong kinh tế, xã hội và đời sống. Tạo được một chuyển biến thực sự trong việc nâng cao chất lượng lãnh đạo của các cấp ủy và tổ chức Đảng. Nâng cao chất lượng đảng viên, nâng cao năng lực quản lý kinh tế và xã hội của chính quyền, đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, thắt chặt hơn nữa

mỗi liên hệ giữa Đảng và quần chúng. Đầy mạnh tốc độ xây dựng và phát triển kinh tế thực hiện tốt các yêu cầu đóng góp và chi viện, đáp ứng kịp thời và đầy đủ các yêu cầu của cách mạng miền Nam. Khẩn trương và thiết thực chuẩn bị cho kế hoạch 5 năm lần thứ hai và giành thắng lợi Đại hội đại biểu lần thứ 3 của tỉnh Đảng bộ ».

Toàn Đảng bộ và nhân dân Nam Hà chúng ta quyết giữ trọn lời thề danh dự trước anh linh Bác. Nguyện giữ vững đoàn kết toàn Đảng, toàn dân để thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người. Nguyên phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, để thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng. Mỗi cán bộ, mỗi đảng viên phải tự rèn luyện lập trường quan điểm của giai cấp công nhân, phẩm chất đạo đức, năng lực và tinh thần cách mạng, tự nguyện tiếp thu sự rèn luyện và giáo dục của Đảng để trở thành những tể bào lành mạnh trong cơ thể thống nhất của Đảng, xứng đáng là chiến sĩ tiền phong của giai cấp công nhân. Mỗi chi bộ, mỗi tổ chức Đảng phải phấn đấu để trở thành những pháo đài kiên cố của Đảng, những bộ phận hợp thành bộ máy đầu não của nền chuyên chính vô sản, làm cho toàn Đảng bộ nâng cao được sức chiến đấu, đảm bảo vai trò hạt nhân trong mối quan hệ gắn bó giữa Đảng và quần chúng nhân dân, đồng thời phải thực sự tôn trọng quyền làm chủ của quần chúng nhân dân trên cơ sở công nông liên minh do giai cấp công nhân lãnh đạo; củng cố và phát huy vai trò quản lý kinh tế và quản lý xã hội của chính quyền — hệ thống của thể thống nhất chuyên chính vô sản; tạo ra một sức mạnh

tổng hợp để hoàn thành nhiệm vụ chiến lược của Đảng ở cả hai miền trong giai đoạn cách mạng mới.

Khi còn tuổi trẻ, Hồ Chủ tịch ra đi từ nhiệt tình yêu nước để tìm đường cứu nước, từ đó đã dẫn Người tìm đến ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lê-nin và đưa vào đất nước ta, Người là kết tinh của chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế vô sản, do đó Người đã trở thành lãnh tụ của giai cấp công nhân quang vinh và lãnh tụ anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng. Người không còn nữa, nhưng lời lãnh tụ của giai cấp, của dân tộc ta là lời non sông đất nước, còn vang vọng mãi trong trái tim ta, thúc giục ta luôn luôn đạp bằng mọi trở lực, chông gai, vững bước đi lên.

Kỷ niệm 85 năm ngày sinh của Hồ Chủ tịch, Đảng bộ và nhân dân Nam Hà chúng ta nguyện ra sức học tập đạo đức cao cả và trong sáng của Người, hăng hái phấn đấu để kế tục tư tưởng cách mạng vĩ đại và triệt để của Người, chúng ta sẽ có thêm sức mạnh để thực hiện lý tưởng của Đảng và hoài bão của Người. Người vẫn tỏa sức cỗ vũ lớn lao, Nam Hà sẽ không ngừng lớn mạnh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.

## MỤC LỤC

	Trang
— Lời giới thiệu	5
— Lời Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh	7

### NHỚ LỜI BÁC DẠY

— Lần đầu Bác Hồ về thăm Nam Định và Hà Nam, ngày 10, 11-1-1946	15
— Hồ Chủ tịch thăm thành phố Nam Định <i>(Tường thuật)</i>	18
— Hồ Chủ tịch tại nhà máy Dệt Nam Định <i>(Tường thuật)</i>	20
— Huấn thị của Hồ Chủ tịch với cán bộ, công nhân nhà máy dệt Nam Định, ngày 24-4-1957 <i>(Lược ghi)</i>	24
— Huấn thị của Hồ Chủ tịch với cán bộ tỉnh Nam Định, ngày 24-4-1957 <i>(Lược ghi)</i>	38
— Hồ Chủ tịch về thăm Hội nghị chống hạn tỉnh Hà Nam <i>(Tường thuật)</i>	43
— Huấn thị của Hồ Chủ tịch với cán bộ và nhân dân tỉnh Hà Nam, ngày 14-1-1958 <i>(Trích Báo nóng nghiệp)</i>	46
— Hồ Chủ tịch về thăm tỉnh Nam Định, ngày 13-8-1958 <i>(Tường thuật)</i>	48
— Huấn thị của Hồ Chủ tịch với cán bộ và nhân dân tỉnh Nam Định, ngày 13-8-1958 <i>(Lược ghi)</i>	50
— Hồ Chủ tịch về chống hạn ở Nam Định, ngày 15-3-1959 <i>(Tường thuật)</i>	57

— Huấn thị của Hồ Chủ tịch với cán bộ và nhân dân Nam Định, ngày 15-3-1959	(Lược ghi)	59
— Huấn thị của Hồ Chủ tịch với Đảng ủy nhà máy dệt Nam Định, ngày 15-3-1959	(Lược ghi)	62
— Hồ Chủ tịch về thăm Nam Định	(Tường thuật)	66
— Hồ Chủ tịch, các đồng chí: Lê Đức Thọ; Lê Văn Lương thay mặt Trung ương Đảng về dự Đại hội Đảng bộ Nam Định	(Tường thuật)	69
— Trên 5 vạn nhân dân Nam Định tung bừng mít tinh chào mừng Hồ Chủ tịch và Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định	(Tường thuật)	72
— Huấn thị của Hồ Chủ tịch với Đại hội Đại biểu tỉnh Đảng bộ Nam Định, ngày 21-5-1963		76
— Huấn thị của Hồ Chủ tịch với cán bộ và nhân dân Nam Định, ngày 22-5-1963.		86

### LÀM THEO LỜI BÁC

— Đời đời ghi nhớ công ơn	<b>LÊ HỒNG LẠC</b>	
Bác Hồ:		97
— Mỗi bước đi lên vẫn		
có Bác chỉ đường:	<b>NGUYỄN VĂN TY</b>	113
— Mười bảy năm sau ngày		
đón Bác:	<b>NGUYỄN VĂN LÂM</b>	122
— Nhớ lời Bác dạy:	<b>NGUYỄN TÍCH Ý</b>	130
— Nam Hà làm theo lời Bác:	<b>PHAN DIỀN</b>	140